

itinera voor jouw leven,
jouw vragen en jouw verhaal !



Levensvragen, wat zijn levensvragen ?

Je leeft je leven, dag in, dag uit.

Soms kabbelt het leven voort en gaat het rustig zijn gang. Soms kunnen plotseling onverwachte dingen gebeuren en je leven staat ineens op zijn kop.

Er is veel te vertellen over wat je allemaal meemaakt!

In het leven van alledag doe je de nodige, de praktische dingen.

Ondertussen merk je soms dat er nog andere, diepere lagen in jouw leven spelen.

Dan komen de levensvragen.

Vragen ?

- Heb je wel eens het gevoel: help, wat moet ik nu doen? Ik weet het niet!
- Ken je de gedachte: wie ben ik eigenlijk? En wat doe ik hier?
- Vraag je je soms af: hoe wil ik leven, en met wie?
- Heb je wel eens gedacht: waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn wortels?
- Schiet er wel eens door je heen: waar ga ik met mijn leven naar toe?
- Denk je wel eens: is er ergens een richting voor mij? En als die er is, hoe vind ik die?
- Ken je de vraag: welke wijze van feest vieren past bij de bijzondere momenten van mijn leven?
- Zucht je af en toe: wat maakt mij gelukkig?

Vragen van iedereen

Het zijn de meest normale vragen van de wereld. Ieder mens heeft hiermee te maken, en dat is ook altijd zo geweest. Zij komen (meestal onopgemerkt) in het leven van alledag tot uiting, in wat je doet of laat. Op de achtergrond zijn zij verbonden met levenservaringen en behoeften, levensbeschouwing en zingeving, religieuze beleving, geloof en spiritualiteit, sociaal-maatschappelijke, culturele en etnische achtergrond en persoonlijkheid.

itinera biedt jou een plaats om op jouw manier naar antwoorden op die vragen te zoeken.

Alleen of samen met anderen.

Mogelijkheden en kosten

Het werk van **itiner**a is maatwerk.

Heb je nu vragen? Neem gerust contact op. Dan bekijken wij vrijblijvend welke vragen bij jou spelen en welke mogelijkheden er voor jou zijn. Ook mogelijkheden voor bekostiging kunnen besproken worden. Aan een eerste adviesgesprek zijn geen kosten verbonden.

Wie ? (De professionele geestelijk begeleider)

Ik ben theoloog en vrij gevestigd onafhankelijk geestelijk begeleider, voorganger en ritueelbegeleider. Sinds zeer vele jaren begeleid ik mensen met levensvragen. Zij hebben verschillende culturele achtergronden, religies of leef- en denkwijzen en zijn van alle leeftijden. Voor mijn werk zijn jouw ervaringen, behoeften en wensen richtinggevend.



Amanda Lang